

Korte inleiding over het helende taalbewustzijn.

Sinds mensenheugenis kennen wij op onze Aarde scheiding en verdeeldheid en de daarbij behorende misverstanden en conflicten. In deze tijden merken we dat hoe langer hoe meer mensen zich bewust worden dat het zo niet langer kan en dat we aan verzoening en vrede toe zijn. Heel wat verhalen doen de ronde over ontwaken, bewustwording, verlichting, de spiritualiteit viert hoogtij, allerlei nieuwe en tegelijkertijd eeuwenoude technieken, inzichten en alternatieven worden naar voren gebracht. Toch blijken we er nog niet in te slagen om tot éénheid, tot praktisch werkbare synchronisatie te komen en merken we dat, ook in spirituele middens, de verdeeldheid stand houdt.

Dat hoeft evenwel niet zo te blijven. Wanneer we leren inzien dat we leven in de verhalen die we aan onszelf en mekaar vertellen, dat we verhalen vertellen door middel van woorden en dat de woorden in de war zijn, kunnen we tot begrip komen over de diepste oorzaak van onze verdeeldheid. We leven inderdaad in een wereld van Babylonische spraakverwarring, en deze verwarring is mensenwerk: zij die het voor het zeggen hebben, hebben de taal dusdanig gemanipuleerd dat er grote onduidelijkheid heerst omtrent de betekenis van de woorden.

We hebben immers geleerd om als betekenis van een woord een beeld te zien, en die beelden zijn vaak erg verschillend van mens tot mens (bvb. eerlijk). In het beeld kunnen we dus geen eenheidsbetekenis vinden, maar wel **in** het woord zelf, in de **tekens** waaruit het woord is opgebouwd. Een woord is een tekening, is betekend, is dus betekenis! De tekens zijn voor ons allen dezelfde (iedereen ziet e-e-r-l-i-j-k) en deze tekens komen terug in andere woorden (bvb. heerlijk) ...

Wanneer we ons op deze manier verder verdiepen in de taal komen we tot eenvoudig geformuleerde inzichten en vinden we uiteindelijk een volledig consistent verhaal terug. Een verhaal waarin leven leren lezen is en woorden worden in orde.

Om dit verhaal samen te herontdekken, worden nu reeds inleidende bijeenkomsten georganiseerd, de “worDshops”. Bedoeling is om de reeds ontdekte kennis door te geven zodat ieders herinneringsproces omtrent de ware betekenis van de woorden op gang gebracht kan worden. Het is de bedoeling dat hieruit werkgroepen ontstaan die op een alsmaar praktischer manier de verworven helderheid in communicatie gaan toepassen in het concrete leven.

Er is een werkboek, Excalibur, geschreven door Valianth Iras Claro. Van hem kan u op internet ook de Graal Manuscripten vinden op het forum van www.niburu.nl bij spiritueel/lichtwerk.