

Maya Cursus (6 avondreeks)

les 1: De initiatie.

Hier krijg je de eerste kennis making met de kalenders, het basis lezen. We leren over het concept tijd in het algemeen, en zijn omgang met kalenders. We nemen de eerste stappen in het lezen van de 13-manen kalender en de tzolkin.

Door Wouter Deslee

les 2: Het scheppingsverhaal

In deze les wordt het scheppingsverhaal gebaseerd op de kennis der synchroniciteit van de Maya's verteld. We shiften onze kijk op de realiteit van 'lineair denken' en 'circulair voelen' naar 'radiaal weten' ...

Door Bart De Jonghe

les 3: Orakels, kastelen en wavespell leren lezen.

We verdiepen ons in de Tzolkin kalender, en leren stap per stap orakels, golfspreuken en de kastelen lezen volgens de 'dreamspell' methode.

Door Wouter Deslee

les 4: 7 Chacra's - 7 Plasma's en het Levenspad

De 7 dagen worden 7 plasma's, welke resoneren met de 7 chacra's en zo de kracht van de kubus vormen. Verder leren we ook het levenspad lezen volgens de 'dreamspell'.

Door Wouter Deslee

les 5: De lange telling

In deze les volgt de praktische uitleg over het lezen en gebruiken van verschillende tellingen, het uittekenen van ons persoonlijk wavespell en orakel en verdiepen van onze kennis over zegels en tonen ...

Door Bart De Jonghe

Les 6: Uitgebreid 'T Zolkin lezen

In deze herhalings les zetten we alles nog eens netjes op een rijtje, vanaf de basis tot het uitgebreid lezen. Dit alles versterken we met een levend voorbeeld en een familie opstelling.

Door Wouter Deslee

Wouter Deslee



"Mijn naam is Wouter Deslee, alias Cachima. Reeds als kind vond ik dat er iets niet klopte met het tijdsbesef waarmee we in deze Westerse wereld handelen. Op jonge leeftijd maakte ik berekeningen om het jaar te verdelen in 13 harmonische maanden van 28 dagen. Toen ik op 21 jarige leeftijd de piramides van Chichen Itza bezocht, gingen er nog wat deuren open, welke volledig vorm kregen toen ik op 25 jarige leeftijd geïnitieerd werd in de 13 manen kalender en de Tzolkin (de heilige telling der dagen). Dit was het begin van een lange studie waarbij het

synchroniseren centraal staat. Ik heb me steeds toegewijd aan het verspreiden van deze kennis, in de overtuiging dat dit het goed-voor-al dient."

Wie Wouter reeds ontmoette, heeft ervaren dat hij deze kennis bezit op een heel diep niveau en ze ook helemaal beleeft. Hij is een boeiend spreker die deze belangrijke kennis op een eigen manier deelt met de nodige dosis humor.

Bart De Jonghe



"Ik ben Bart De Jonghe, geboren als ritmische krijger / magnetische storm, op de zevende dag van de elektrische maan van dienstbaarheid in het jaar van de solaire tovenaars / zelfbestaande aarde ... Klinkt heel wat avontuurlijker dan '26 sept 1975' hé.

Altijd 'geweten' dat er meer is dan wat onze fysieke ogen kunnen zien, en sinds de Mayaanse kennis (opnieuw) op mijn pad kwam, kan ik hier ook woord en beeld aan geven.

De Mayakalender is in 4 x 7 woorden 'de blauwdruk van natuurlijke tijd en bewustzijn, en bovendien perfect hulpmiddel om de collectieve kwantumsprong van de winterzonnepunt in 2012 tot een goed einde 'nieuw begin' te brengen. Van harte welkom iedereen!"

Meer info: www.tzolkin.be of www.mytzolkin.com